






[Jonas og de magiske sko](#)

 Lixtal: 20  De 120 ord: 52%  Lydret: 27% # Antal ord: 188

Dette er del 2 af 6 i serien [Eventyrlige historier](#).

Du kan her læse om drengen Jonas, som oplever noget meget mystisk, da han går rundt inde i en skov. Gad vide, hvad det er, han oplever?

Opgaven

Du skal læse historien. Når du er færdig med at læse, så kan du se, hvor mange af spørgsmålene, du kan svare på.

Historien

For syvende gang var Jonas gået ind i skoven alene, selvom han ikke måtte.

Han havde taget sin rygsæk og en madpakke med to spegedrenge og to chokolade-madder med.

Da han havde gået et stykke tid, kunne han høre en prusten nede fra den ene sko.

Den kunne tale!?!?!?

Jonas spurgte, hvorfor den prustede?

Skoen sagde, at Jonas gik for hurtigt, og det jo var skoen, der skulle bære Jonas hele vejen.

Det var altså ret hårdt.

Jonas satte sig ned på en sten og tog skoen af.

Skoen var helt forpustet.

Skoen sagde, at det var dejligt at få lidt frisk luft.

Jonas fik helt ondt af skoen og besluttede sig for, at han

aldrig mere ville bruge den sko igen.

Men så udstødte skoen: „Hvad med min bror?”

„Hvad?": sagde Jonas.

„Ja, det er din venstre sko.”

„Nå”, svarede Jonas og tog sin anden sko af, da han hørte et suk nede fra den venstre sko.

„Tak”, sagde Venstre.

Jonas og skoene gik hjem.

Jonas fik et par nye sko og stillede det andet par på hylden, hvor de kunne stå og ikke blive forpustede.

Spørgsmål

Trin 1

<i>SP</i>	SPØRGSMÅL	JA	NEJ
<i>1</i>	Det var tredje gang, at Jonas gik ind i skoven.		
<i>2</i>	Det er venstre sko, som starter med at tale.		
<i>3</i>	Jonas fik et par nye sko.		
<i>4</i>	Skoene kunne tale.		
<i>5</i>	Skoen hedder Jonas.		